

Specialfrågelista

Frågelista rörande bostads- och sociala förhållanden i en stad.

- I Hur såg husen och gårdarna ut? Var det någon skillnad på husen i de olika delarna av P.? Vilka adresser (adress) bodde ni och er föräldrarfamilj vid i P.? Hur många lägenheter var det per hus och hur många bodde i varje lägenhet? Hur stora var lägenheterna? Gjordes om- eller tillbyggnader eller reparationer som ni vet om? Hur varierade hyran inom P.? Vilka ägde husen? Var hyresvärdarna enbart värdar eller gårdsägare, eller hade de också annan sysselsättning? Hur var förhållandet till hyresvärden? Bodde några släktingar hos er? Hade ni några inneboende? Hur vanligt var det med inneboende i P.? Hur var det ordnat med sanitära förhållanden, sopavhämtning etc.? Vatten och tvättmöjligheter? Dricksvatten? Besökte P.-bor stadens varmbadhus? Fanns det ohyra i husen? Råttor? Vilka åtgärder vidtog man mot dem och hur ofta? Hur mycket umgicks man med grannar och med vilka? Var träffades man? Hur var grannsämjan? Vilka fester förekom? Umgicks man mer med vissa än med andra? Om så, med vilka och varför? Fanns det några man inte ville umgås med? Varför? Fanns det något ställe där det var finare att bo än på andra (inom P. eller inom husen)? Slöt sig några familjer eller någon grupp märkbart ihop? Förekom det organiserat utbyte av arbetshjälp (t.ex. barnpassning, husreparationer)? Vilka hjälpte varandra? Hur löstes misshälligheter och osämja?
- Varifrån kom de som flyttade till P.? Vilka flyttade därifrån? Vilka bodde där? Hur ofta flyttade man från och till P.? Hur mycket flyttade man inom P.? Flyttade ni själv och i så fall när?
- Hur vanligt var det att man gifte sig eller flyttade ihop med någon som bodde inom P.? Hur gammal var man då man flyttade ihop eller gifte sig? Hur träffade man vanligen denna/denne? Hur vanligt var det med ogifta sammanboende? Hur vanligt var det med ensamma mödrar eller fäder?

II. Den dagliga kosten. Förekom vissa maträtter regelbundet? Vilka? Var köpte man varorna (t.ex. affär, torg, marknad, kringvandrande försäljare)? Hur ofta handlade man i er familj? Händes det att flera hushåll slog sig samman om inköp av varor och i så fall vilka varor? Hur klarade man mat- och bränslefrågan under krigsåren?

III. Hur många barn var vanligt i familjerna? Hur många syskon var ni i er familj? Kan ni berätta något om barnuppfostran? Vem uppfostrade främst barnen i er familj (mor, far, mor- eller farföräldrar, äldre syskon eller andra)? På vilket sätt bestraffades barnen? För vad slags förseelser?

Vad gjorde barnen på sin fritid? Hur länge fick ni vara ute på kvällarna i olika åldrar? Förekom gängbildning? Var ni förbjuden att leka med vissa barn och i så fall varför? Lekte man med barn från staden eller andra förstäder (Gränsen, Almtuna, Erikssdal m.fl.)?

Var gick barnen i skola? Hur lång tid gick man i skola? Hade ni själv eller era syskon något förvärvsarbete under skoltiden? Vad för slags arbete? Hur gamla var ni och hur lång var arbetstiden? Hur var betalningen? Fanns det några som studerade vidare?

IV. Vilket arbete fick ni när ni slutat skolan? Vilken form av yrkesutbildning fick ni? Lön? Vilka yrken och arbetsplatser var vanliga för P.-bor? Var det vanligt att båda föräldrarna arbetade utom hemmet? Hur var det i er familj? Vilket yrke hade er far (mor)? Lön?

V. Hur mycket av lönen blev över då mat och hyra betalats? Vad användes eventuellt överskott till (kläder, nöjen, saker till hemmet, annat)? Hur vanligt var det med sparande i P.?

Vilka typer av socialhjälp, fattigvård och åldringsvård förekom? Vilka

typer av hjälp gav staden och arbetsgivare? Hur var inställningen till de olika hjälpformerna? Vilken hjälp kunde man ge och gav man varandra i P.? Hur omhändertogs de arbetsförmögna av familj, släkt, vänner, samhälle? Hur mycket lånade man åt varandra och när? Vilka officiella lånemöjligheter utnyttjades (t.ex. banker, pantbanker, ockrare)?

*aw*

Hur stor var arbetslösheten? Vilka var arbetslösa? Fanns det periodiskt återkommande arbetslöshet? Hur klarades ekonomin vid arbetslöshet eller sjukdom?

Vilken läkarvård kunde man anlita vid sjukdom eller olycksfall? Förekom det att sjuka låg länge i hemmet? När anlitades sjukhus? Vad ansåg man om sjukhus?

VI. Vilket kyrkosamfund tillhörde er familj? Hur ofta gick ni i kyrkan? Förekom husandakt i ert hem? Hur vanligt var det med kyrkogång och husandakt i P.? Vilket kyrkosamfund var det vanligaste? Fäste era föräldrar stor vikt vid konfirmation? Hur vanligt var det med konfirmation bland P.-bor?

Vilka föreningsverksamheter fanns i P. (t.ex. nykterhets- och arbetarrörelsen, idrott, religiöst, Frälsningsarmén eller annat)? Hur många i P. var aktiva? Hur många från P. deltog i stadens föreningsverksamhet?

Hur var inställningen till fackföreningsrörelsen i er umgängeskrets och i P.? Hur vanligt var det att gå på politiska möten? Ansågs det förenat med risker eller obehag att tillhöra arbetarpartiet eller kommunisterna, t.ex. vad det gällde att få anställningar, eller på annat sätt? Hur många deltog i 1:a majdemonstrationerna?

VII. Vilka arbetsplatser fanns inom P.? Hur många arbetade på dem? Hur många kvinnor arbetade och med vad? Vilka var arbetstiderna? Hur stor var normallönen inom P.? Hur stora möjligheter hade man att byta arbetsplats? Hade

tegelbruken något att säga till om i P. och i så fall hur mycket och med vilken makt?

IIX. Vad tyckte P.-borna om staden och stadsborna och vad tyckte dessa om P. och P.-borna? Vilka kontakter hade man med staden och de andra förstäderna (arbeten, nöjen, vänner och bekanta eller annat)? Fanns det något öknamn för stadsbor och hade de något öknamn för P.-bor? Kan ni berätta om P.-polisen och hans uppgifter? Hur mycket luffare och löst folk fanns i P.? Hur mycket såg man av polisen från staden?

IX. Kan ni berätta någon händelse som var karakteristisk för P.? Vilka förändringar skedde i P. från slutet av 1800-talet till 1920-talet? På vad berodde det rykte som P. fick? Finns det något som kan vara viktigt som inte tagits med?

utarbetad av H. Scheutz 1972.